

OBERON PRESENTEERT: **HET
BLOEDIGE
ZWAARD
VAN**



CONAN
DE BARBAAR

2

De Zonen
van de
Witte Wolf.



Tekst: Roy Thomas
Tekeningen: Sal Buscema & Rudy Nebres

NOREM

HET BLOEDIGE ZWAARD VAN



CONAN

DE BARBAAR

De Zonen van de Witte Wolf.

Door Roy Thomas, Sal Buscema en Rudy Nebres naar
een verhaal van Robert E. Howard



© 1978 by Marvel Comics Group, New York.

© 1979 by Oberon b.v., Haarlem. All rights reserved.

The characters included in this issue and the distinguished likeness thereof are
properties of the Marvel Comics Group,
and this publication is under license from the Marvel Comics Group.

ISBN 90 320 3510 X

REPRESENTED BY WAVERY PRODUCTIONS, DEN HAAG/ESSEN.

SCANS EN BEWERKING ROJEMA



De Zonen van de Witte Wolf.

INHOUD:

5	DE ZONEN VAN DE WITTE WOLF
9	HET BLOEDBAD VAN DJEMAL
14	DE SCHREEUW OM BLOED
30	DE WOLVEN VAN DE WOESTIJN
37	VERRAAD!



Op wraak belust zet Conan in de Woestijn van Zamboula een val op voor de wrede OSHMAAN, bijgenaamd DE BEUL, die, geholpen door de ZONEN VAN DE WITTE WOLF, het onschuldige handelsdorpje Djemal uitmoordde...

ROBERT E.
HOWARD'S

de ZONEN van de WITTE WOLF

Een
verhaal van
CONAN DE CIMME-
RIËR

in de tijd dat hij de
bevelhebber was van de
hyrkanische
KOZAKI





Zijn complete regiment, hier in deze eenzame buitenpost achter de vilayet-zee, staat aangetreden, gewapend... met 'n vijandige blik in de ogen!

OSHMAAN!
Wat heeft dit
te betekenen??

MUITERIJ,
hond van
Turan!

We zijn
het zat om
Aghrapur's ex-
pansie-oorlogen
te voeren... vaak
tegen onze eigen
Hykranische
broeders.

We zijn
Koning Yez-
diger en die an-
dere dwazen daar
in TURAN
zat....

...EN daarbij
zijn we ook
JOU zat!



Dus trekken
we de heuvels
IN...en bouwen
een nieuw
VOLK OP!

Dit is dwaasheid,
OSHMAAN!

Zelfs je broeder-
Hykraniers zullen jullie
ongetwijfeld als verraders
beschouwen, omdat jullie
in het Turaanse leger ge-
diend hebben, dus je
kunt niet hopen...

Bij Eriik's
zwarte TROON!



De vlag
met de GRIF
FIOEN!

Jij smerige BOER! Jij
MESTVRETER!

Je hebt
de VLAG
van Turan in
het stof ge-
trapt!

Hoe DURF je?



Wat zowel Turan als de Hykraniers NODIG heb-
ben omdat we van dezelfde stam komen is niet
alleen een nieuw koninkrijk maar ook een nieuw
ras!

Er zijn tussen hier
en de grenzen van
Vendhya, ten zuiden
van de grootste hykra-
nische steden, duizen-
den krijgshaftige
soldaten.....

...soldaten
die klaar zijn
om gewekt te
worden voor een
nieuwe wereld
om nieuw be-
staan!





Het OOSTEN is in slaap gesukkeld
hal van Aghrapur, en het is onze plicht
haar te WEKKEN!

Ik zal je
verraad be-
straffen!
Ik....



LUISTER, BROEDERS! Jullie hebben gezworen me
te volgen, de HEUVELS in.....

....terug in het
spoor van onze HEIDEN-
SE VOOROUDERS!



Wij keren terug op de we-
gen van hen die de WITTE
WOLF van de steppen van
het oude Zarthaana aanba-
den, in de dagen VOOR de
GROTE OMMEKEER...

...in de dagen dat TARIM nog
maar een kleinere geest was, en
zelfs Eriik maar een duivel, die de
kinderen bang
maakte

Volg mij dus...
om ons tot de
meesters van een
nieuwe stam in de heuvels te
maken...met Hyrkanische
vrouwen om ons bloed
zuiver te houden!



Op naar de stad van
DJEMAL, in het
oosten!

Degenen daar,
die zich niet bij
ons willen voe-
gen...zullen
sterven!

OP NAAR DJEMAL!!!



Als een wrekende horde
vertrekken de eens-Hyr-
kaniers in de komende
ZONSOPGANG.....

en boven hen
wappert fier het
banier van de
witte wolf...

...het oude strijdsymbool
van de al lang gestorven
Zarthaana, uit de tijd van
Kull de geweldige.....!

De motregens zijn net opgehouden als Lady ALONDRA in de schemering aankomt in het kleine handelsstadje DJEMAL, op de weg tussen Fort Ghorri en de Zaporoska rivier.

Met haar reisgenoot, een Zamboulaan genaamd Ahmed, rijdt ze door de modderige straat, terwijl de dorpelingen uit hun hutten kruipen om met afgrijzen naar de eerste roodharige vrouw die de meesten van hen ooit gezien hebben, te staren.

Vrouwen, of zelfs mannen... uit de Westerse landen zijn zeldzaam in Turan en het oosten.





Het regent niet meer, die nacht, dus daarvan wordt ze niet wakker in de bijna totale DUISTERNIS.....

...maar het is het geluid van MENSEN...gillend van pijn angst...of een ANDERE vreemde emotie, die ze niet kan thuisbrengen.

AHMED? Wat
GEBEURT er?

AHMED...
WAAR ben
je?

Ah...MITRA
zij geloofd, daar
ben je?!

Ik was
al bang
dat....

AHMED?

Mevrouw...
ik.....

Ahmed...
WAT...?

STERF, hond!

GRAXX

AHMED!!

Moge de witte wolf
mij verslinden,
vrouw....

Is dat het enige
wat je kunt....de
naam van een
dode jakhals
herhalen?

Hij is
DOOD!

Dat zei
ik.

Maar....WAAROM doodde u
hem? U draagt het tenue van een
Turaanse soldaat maar hebt het
accent van een Hyrkanier!

Hij diende het land
dat U dient.....!

Ik heb geen
land.

Ik doe
't zonder,
meisje.
LUISTER
NU!



Buiten STERFT het kleine handelsdorp
Djemal...aan het zwaard en de LANS gere-
gen door mannen, die ze als BROE-
DERS binnenhielden.

...mannen die het
vaandel van de Witte
WOLF voeren!



Nee, ik heb NU
geen land...maar ik
MAAK mij er een,
zoals mijn voorou-
ders lang geleden
deden!

Ik weet niet waar
je het over hebt...
maar mijn man is
MAHAL, comman-
dant van het nabije-
legen garnizoen,
en....

MAHAL? Dan
ben je nu weduwe
door MIJN
HAND!

Mijn man...
DOOD...?

Dat
kan
NIET!!

Toch weet
zij op dat-
zelfde ogen-
blik dat
hij de waar-
heid
spreekt...



...en zij toont zich de echtgenote van een
KRIJGSMAN waardig!

Jij smerige
BEUL!!

BEUL, eh?
Ja, DAT is
een mooie
naam voor
mij....

OSHMAAN
DE
BEUL!



en omdat een MOOIE vrouw als jij...
zo vurig als jij...niet te lang 'ALLEEN'
in bed hoort te liggen....

..zal JOU, omdat
je me een naam ge-
geven hebt, de eer
te beurt vallen de
eerste vrouw van
mijn harem te
worden!

W-waag
het
niet!

OWW!!
Je doet
me pijn!



Maar het enige gebeef dat Alondra van Corinlha voelt is dat van zichzelf.....

DEEL
III

DE SCHREEUW OM BLOED

De zon is nog niet lang op boven de bergen in het oosten, maar de **HITTE** doet de wolkeloze lucht al gloeien als **WIT-HEET STAAL**.

Over de vage weg die door het woeste land loopt, dat voor meer dan de helft woestijn is, beweegt zich een eenzame figuur.

CONAN VAN CIM-MERIE heeft zowat de hele nacht doorgereden, maar zijn ijzeren gestel heeft de **GRENZEN** van zijn krachten nog niet bereikt.

Dan bespuurt hij voor zich een nog vagere weg, die omlaag loopt van een heuvelrug uit **HET OOSTEN**.





Op deze weg ziet hij iets **BEWEGEN**.....



...een kruipende figuur die een brede donkere **STREEP** op de hete stenen achterlaat.....!



In dit harde land neemt men meestal het zekere voor het onzekere en **VLUCHT** uit vrees voor een hinderlaag.

Conan echter verkiest, door een ingeving die hij maar half begrijpt, de zaak te onderzoeken.

En als hij dichterbij de beklagenswaardige figuur komt, wiens gescheurde kledij door-drenkt is van bloed, is hij blij dat hij dat gedaan heeft, want.....

HAURAM!?

C-CONAN... ben jij...?



Als de barbaar afgestegen is, ziet hij dat de ogen van de voormalige **KOZAK** gloeien....

Bij **CROM**, man...hoe **VER**...ben je **ZO** gekropen?

Een uur misschien **VELE** uren.....

Ik...weet het niet....



Ik **REED**...gewond viel uit het **ZADEL**....

Wist dat jij hierheen zou komen... dus **KROOP** ik....

Oh, Tarim... hoe hard zijn uw stenen...!



Maar, wat is er met je be-
GEBEURD, Hauran?

Toen je de KOZAKI
een paar weken geleden
verliet, ging je terug naar
je huis in DJEMAL....

Djemaal IS
NIET MEER,
mijn leider!

?

Terwijl hij bij iedere
ademhaling bloed op-
geeft, doet de dodelijk
gewonde Hyrkanier
zijn verhaal.....



...het bloedstollend verhaal van Osh-
maan en zijn ZONEN VAN DE WITTE
WOLF.....

...van Hyrkaniers
afgeslacht door
Hyrkaniers, die
hun herkomst af-
gezworen heb-
ben....

...en over een rood-harige
vrouw, die zoals vele anderen
voor de FOK werd mee-
genomen.



Maar bovenal...een verhaal dat om
BLOED schreeuwt!

mijn leider...ik vocht trouw
voor u...van Zamboula tot
de Vilayet...en ik vroeg
NOOIT om een...BELO-
NING

Nu vraag ik
gerechtigheid
en
WRAAK....!!

Zij zul-
len ster-
ven!



Deze drie woorden geven
Hauran vrede.....

Dan een laatste trotse
glimlach...en de kozak
valt achterover.....

...DOOD.



Conan
kijkt
omhoog.

Reeds verzamelen de
gieren, geholpen door
hun angstwekkende voor-
kennis van dood en ver-
derf, zich boven hem.



Maar zij zullen zich
NIET voeden met het
lichaam van HAURAN
VAN DJEMAL.

Binnen het uur rijdt Conan naar 't oosten.

Zijn geplande ontmoeting met de Vilayet piraten, met wie hij een schurkenverbond voor zijn Kozaki wil sluiten, moet worden uitgesteld.

De schreeuw om bloed is te sterk.

Hij is in de WAR gebracht door het vaandel met het wolvenhoofd...en door de vernietiging van een vriendelijk handelsdorpje.

Maar als de zon ondergaat, en donkere gevleugelde vlekken tegen de blauwe lucht de ligging van DJEMAL aangeven...



...weet hij dat alles WAAR is.

Hier vinden de buizerds gemakkelijker prooien, dan in de grimmige, afschrikwekkende woestijnen.

Door de hete zon is de modder uitgedroogd...en zijn de rode plassen in het stof geklonterd.

Kinderen...oude vrouwen...mannen ALLEN zijn onthoofd, opengereten in STUKKEN gehakt.

Zowel de lucht als de aanblik maken de Cimrierer ZIEK, hoewel de dood voor hem geen VREEMDE is.....

...die heeft hij zelf vaak genoeg rond laten dolen.

De moordenaars zijn weg, maar zij hebben een duidelijk spoor voor hem achter gelaten. OOSTWAARTS, dieper de heuvels in.

Waarom ze die weg volgen, kan hij niet weten, maar hij weet wel waar ze HEEN leidt.

Maar de reeds lang verlaten muren van Sultani, via de BRON VAN ADHMET.



Uit het feit dat alleen jonge vrouwen meegenomen werden...alleen de oudere vrouwen bleven dood achter, concludeert Conan dat ze een NIEUW RAS willen kweken, waarvoor ze geen oude- ren kunnen ge- bruiken.



Hij trekt verder...

Enkele mijlen ver- der wordt hij weer geconfronteerd met wrede werk van de Indringers!

Een KIND...gedood door de "dappere zonen" van de WITTE WOLF!

Ongetwijfeld had een ontvoerde vrouw het kind tussen haar rokken ver- borgen, om het te redden van HET BLOEDBAD VAN DJEMAL.



De scherpe blikken van Osh- maan's DUIVELS echter, hadden het snel in de GATEN....

...en vermoord- den het voor de ogen van zijn eigen moeder.

En weer mompelt Conan de woorden die hij ook tegen zijn stervende vriend sprak:

Zij zullen sterven.



Terwijl hij verder gaat wordt de streek WOESTER en DESOLATER DESOLATER.

Het grootste gedeelte van de woestijn eindigt bij de colchiaanse bergen...maar, door een speling der na- tuur, loopt een halvemaan- vormig stuk diep door tot in het Zuiden van Hyr- kanie zelf.



Tegen de avond van de derde dag, als Conan boven op 'n zandberg komt

...ziet hij onder zich de vlakke waar zich de bron van Adhmet, met haar vele palmbomen, bevindt!

Hij ziet de ten- ten, paarden- en kamelen van een goed georgani- seerde leg- mach.

...en een barak, die daar jaren geleden ge- bouwd is als rustplaats voor vermoeide rei- zigers.





Nadat hij zijn kameel verborgen heeft, blijft hij achter de heuvels liggen tot het NACHT geworden is.

Want hij twijfelt er niet aan of dit is het kamp van de plunders die hij zoekt.



Absoluut geen twijfel.



Hij ziet de gevangen genomen vrouwen ook... enkele tientallen, bijeen gedreven in een geïmproviseerde kring van balen en pakzadels.

Maar de roodharige vrouw, waarvan Hauran hem vertelde, is niet onder hen.



Zij moet dan in de Barak zijn met die gesloten deur en die SCHILD-WACHT.



Het laat zich niet moeilijk raden dat zich daar ook een zekere OSHMAAN bevindt.

Roodharige vrouwen zijn hier geliefde waar, om geen andere reden dan hun schaarste.



Uiteindelijk sluipt hij de heuvel af, STIL en ZEKER.



...en gemakkelijk de patrouille te paard vermijdt, die op z'n gemak RONDJES om het kamp heen rijdt...

Deze Hyrkaniers... want hij herkent ze...verwachten hier GEEN moeilijkheden.



Misschien echter, hebben ze het MIS.

De schildwacht voor de deur ziet de katachtige figuur niet, die naar de achtermuur sluipt....



...en aan het luik van het RAAM luistert!

Wat kunnen MIJ de legers van Turan schelen, vrouw...?





Met een zwaai van zijn
GEBRONSTE
ARM....

KOM
MEE
MEISJE!

Deze
oase wordt
te HEET
voor ons om
te blijven!

Een ogenblik later rent Conan, met de vrouw nog
steeds in zijn armen alsof ze een KIND is, als een wer-
velwind naar de dichtsbijzijnde heuvel.....

...terwijl hij op enige afstand achter zich
Oshmaan's woedende stem hoort.....!

Jaag ze op en
VIND ze, ver-
vloekt... en ik
wil ze L.E-
VEND!

DIE HONDEN ZULLEN
WETEN WAT HET BETE-
KENT OM OSHMAAN
DE BEUL, TE TROTSE-
REN!

- Ze zullen ons INHALEN! Je kunt ze
niet ontvluchten...met mij erbij.....

Misschien
WE.....mis-
schien.
NIET....

Maar ik denk niet dat het NODIG is! Ik ken z'n soort!

Binnen enkele ogen-
blikken zal hij denken
dat zijn kamp omsingeld
is door woestijnplunde-
raars...en dan denkt ie
alleen nog maar aan
zijn EIGEN veiligheid;
en roept hij zijn
hyena's terug!

Tegen de
tijd dat hij
erachter komt
dat ik alleen
opereer, zoals
geen normaal
denkend mens
zou doen!

...dan zijn
wij al halver-
wege de volgen-
de OASE....!

een WOORD...een tik
tegen de flank van de ka-
melen en het haringe beest
verheft zich en snelt
weg...

...niet geen andere
getuige, dan de
onbekommerde
maan.



Na enige tijd, als Conan's profetische woorden waar blijken te zijn, ver-
raagt de kameel
zijn razende gang...
en Alondra valt in
een diepe SLAAP.

De zon staat al hoog aan de
hemel als ze door de verzen-
gende hitte ontwaakt.....

al wat gekalmeerd vertelt ze haar redder
het weinige dat ze van Oshmaan's plannen weet

Het meeste had ik al
goed gerazen, vervloekt zij
zijn ziel!

Ik denk dat we een
bezoek gaan brengen
aan de bron van
Sulimar...ter ere van
een trouwe vriend
HAURAN!

Is DAT
de bron in
de verte?



Je mag dan een soldatenvrouw geweest zijn, Alondra, maar het is wel duidelijk dat hij je thuis liet als hij te VELDE trok.

Nee, het is maar een KLEINE OASE.

Toch zal het onze dorst een....

Wat scheelt er-
aan, Conan?
Je lijkt te
aarzelen!



Ik herinner me net...dat
deze oase door een of an-
dere DUIVEL bezeten
is...

Mijn eigen Kozak-
ken blijven hier
altijd uit de
buurt, als we hier
langs komen.

Iemand die Oshmaan
uitdaagde om de dood van
een vriend te wreken, is toch
niet bang voor GEESTEN!



Dat ben ik wel, als ze bestaan!

Maar we zijn DORSTIG...het water is goed...en de geesten komen misschien pas in de NACHT.

DRINK, vrouw!

Het ziet er uitnodigend uit.



Ik wil niet beledigend zijn, maar je schijnt de dood van je man nogal NUCHTER op te nemen.

Ik was een goede en trouwe vrouw voor hem... maar tussen ons was geen liefde.

Mijn vader regelde alles en ik gehoorzaamde eenvoudigweg.

CROM sta de man bij die ooit zou proberen mij liefdeloos uit te huwelijken!







Jij vindt mijn
gespetter niet
LEUK, hè?

Wel, PAK me dan,
Conan...als je
KAN!

Dat KAN ik, of je
moet een vis zijn.

Ik mag dan in het heu-
velland van Cimmerië
GEBOREN zijn.....



Maar ik
heb allang
geleerd
om....

Oh,
gaan we zee-
meermin
SPELEN?

Nou, we zul-
len 'ns zien.



Het water
beneden is
koel, uitno-
digend.



...en wast
voor een
ogenblik alle
gedachten
aan STRIJD
en WRAAK
weg.....



of eigenlijk ALLFS, behalve de glimlach
van
een vrouw.



Maar dan, als zijn staalblauwe
ogen gewend zijn aan de DONKE-
RE kleuren van een verzonken we-
reld, herinnert Conan zich opeens
het verhaal van de SPOOK-
OASE.

En terwijl die
grimmige ge-
dachte door
zijn hoofd
schiet, WEET
hij opeens.....



Het ding
heeft in te-
der geval
vles en
botten....



dus kan het ook pijn of iets voelen....

...genoeg pijn om het
wriemelende hapje voed-
sel los te laten en naar
boven te laten gaan....

Misschien omdat het in de gaten heeft
dat er een veel GROTERE PROOI in
de buurt is!



Maar dit menselijke HAPJE is AN-
DERS dan al die ongelukkige mensen
of beesten, die het gewoonlijk vanuit
zijn onderwatergelegen grot te pakken
kreeg....



...deze mens wordt gedreven door een
innerlijk vuur, dat zijn geweldige spieren
in STAALKABELS verandert....



...zodat binnen
enkele ogenblik-
ken het water nog
donkerder wordt
van een diep-
zwart levensvocht
dat niet het zijne
kan zijn.....



...dan met barstende
longen, stuwt hij zich
wanhopig NAAR
BOVEN!!



Ondertussen ziet een Corintische vrouw op de oever, een donkere schaduw naar boven toe komen, en vraagt zich ongerust af welke van de twee het zal zijn.



DE WOLVEN VAN DE WOESTIJN

's middags:

De zon staat hoog aan de hemel en laat z'n verzengende hittestralen op de woestijn neerdalen.

Conan en Alondria hebben na een vermoeiende reis een dorre met rotsen bezaaide kloof bereikt en ontwaren vóór zich.....

DE
BRON VAN
HARITH!

De Turaniërs hebben die omheining jaren geleden gebouwd nadat Yezdigerd de MUREN van Sulimar had laten bouwen en er een LEGERPOST van maakte.

Beide posten zijn nu echter verlaten....op mijn KOZAKI na!

Koning Yezdigerd noemde de muren naar zijn voormalige RAADSLID, die hem grote diensten bewees tijdens de Hyrkanische oorlogen.

Ik denk dat hij hem later heeft laten doden, omdat hij te ambitieus werd.

Verwelende kerel overigens!





Je spreekt alsof je de Koning van Turan **PERSOONLIJK KENT**, niet?

Laten we zeggen dat onze **WEGEN** elkaar ooit kruisten, toen hij nog een **PRINS** was, die de staten ten oosten van de **Wylayet** zee plunderde.

Hij zal niet zulke prettige herinneringen aan mij bewaren!

Wel, laten we verder gaan...



Er is maar een plasje water op de bodem van de bron, maar ik kan toch wel iets.....

WEL VOOR DE DUIVEL?

HEE, HONDEN BROEDERS!

ER NADERT een RUITER!



MACHA EN NEMAN!

Dat **ZIJN** helemaal niet mijn Kozaki... maar de **JUHANNA**, de wredeste nomaden van de **WOESTIJN!**

Zij **HATEN** mij... hebben gezworen mij te **DODEN**...geén lekkere jongens!



Moeten we dan niet vluchten,...?

Daar is het te laat voor meisje!

Ze hebben ons gezien!

Trouwens waar kunnen we heen? Terug in de armen van Oshmaan?

Nee, we zullen ons erdoorheen moeten slaan.



...en doe, in Crom's naam, alsof we duizenden mijlen hebben gereisd om de **Juhanna**'s te vinden!

Ondanks haar stille angst, probeert Alondra het als Conan zich RUSTIG voor te doen.....



Ze weet dat BERTER leven aan een zijden draad hangt.



De aanblik van een paar honderd wolfachtige gezichten vervult haar niet een weide angst!....

I nige ogenblikken zal zelden ze... met de geheven zwaarden en speren... zonnwachten en invaker al wilde BERTEN!



dan.....

De plaag van ISH-TAR!

HET IS CONAN!

DOODT de aarts-vijand van JUHAN-NA!

De Nomanden komen dichterbij... en blijven dan stom verbaasd staan....



Want terwijl hij hun geschreeuw en gedreig negeert, laat Conan zijn kameel knielen...en tilt de vrouw van de rug van het beest.

Reageert een man ZO...als zijn gewo- ren vijanden hem willen verscheuren?

Als de Cimmerier zich omkeert is zijn houding nog nonchalant en zijn zijn handen leeg.....

Jullie waken SLECHT, Beter- kal tor!



Als ik een plunderaar geweest was zouden je mannen nu in hun eigen bloed verdrinken.



De grimmige, zwartgebaarde man, tegen wie Conan op deze nonchalante, familiere toon spreekt, beweegt niet, noch verandert zijn TROTSE gel aatsuitdrukking.

Conan weet dat hij de situatie peilt, om zijn volgende stap te overwegen.

De man echter, die Conan het eerst HERKENDE, is MINDER onzeker.....

Neem ons niet in de maling, hond!

Je verwachtte hier je vrienden te vinden... een paar van je Kozaki, ver van hun vaste verblijfplaats!

300 Kozakki reden een uur voor zonsopgang naar het noorden; wij zagen ze vertrekken!

Wij kwamen hier aan vlak nadat ZIJ vertrokken.

Ik sprak niet tegen JOU, Zangi...

Dus, wij zullen je verwelkomen, maar dan met onze zwaarden!

Maar tegen de JUHAN-NA!

Jullie zijn altijd een recht-schapen volk geweest en vijanden!

Woorden, mijn kromzwaard zal....

Wacht! Laat Conan spreken!

Zijn woorden zijn geen lucht.

Als u luistert, neemt hij u in de maling, Betkal Tor!

Vermoord 'm nu, voor hij ons kwaad doet!

Is Zangi nu leider van de JUHANNA en niet BETKAL TOR?

Laat Conan spreken! IK beveel HIER, Zangi!

Vergeet dat niet!

Ik vergeet niet!

Ik sprak uit ijver voor uw VEILIGHEID!

Maar zijn ogen schieten VUUR!

Ook CONAN ontgaat de rivaliteit tussen de leider en zijn rechterhand niet... maar op dit ogenblik durft hij die nog niet uit te SPELEN.....

De dood komt uit het oosten, Betkal Tor!

Niet lang geleden slachten Hyrkanische deserteurs het volk van Djemal af!

Een leugen, vreemdeling!

Djemal is een Hyrkaniersdorp! Zij zouden NOOIT.....

Zij DEEDEN het! Ze hebben de Tarim en Erlik afgezworen, en aanbidden nu de WITTE WOLF!

Zij vertrokken met de jonge vrouwen en vermoordden alle anderen!



Hij liegt, Betkal Tor!

Trouwens, wat kunnen ons de vrouwen van Djemal schelen??



Jouw mening ken ik al, Zangi; ik spreek tegen de Juhanna. Zij moeten.....

Hij liegt NIET, mannen van JUHANNA!

OSHMAAN, de leider van deze Hyrkaniërs brandde Djemal plat... en vermoordde ook Ahmed, m'n gids

Zij zijn de vijanden van allen die in vrijheid willen leven, niet alleen van Hyrkaniërs of Turaniërs!



De Juhanna zijn minder verbaasd over Alondra's woorden dan over het feit dat een vrouw in tegenwoordigheid van mannen durft te spreken.....

Misschien is de wereld ten westen van de woestijn wel ANDERS.



Zangi beweert dat de vernietiging van Djemal jullie niets aangaat

Maar het was een vriendelijk dorp, dat jullie volk altijd ontving.

En betekent hun dood niets voor jullie, die je gezinnen en kudden onbewaakt achterliet?

Als de Juhanna die bende dolle honden het land laten regeren, hoe kunnen ze dan zeker zijn van de veiligheid van hun vrouwen?



Let niet op hem, broeders!

Binnen het uur rijden we noordwaarts; laten we dat doen met het hoofd van Conan als ons vandeel!

Zijn KOP eraf, ZEG IK!

Maar Betkal Tor vervoert zich niet... en zijn mannen volgen zijn voorbeeld.



Jij schijnt de enige te zijn die mijn hoofd wil, Zangi!



Misschien kun je het komen halen, eh?

Zangi's antwoord is een onbeholpen aanval met roodgloeiende ogen.....

...en met hooggeheven kromzwaard.....

...dat alleen nog
maar zal dalen....



om in het STOF te blinken, onbewee-
lijk als de man die het zojuist nog
VASTHIELD.



In een fractie van een seconde vormen de wraakzuchtige Noma-
den een snel kleiner wordende cirkel om Conan, en duiken met
getrokken ZWAARDEN op hem AF!



En dan....

STOP!!
Krenk hem
GEEN
HAAR!!

Betkal Tor stormt naar voren met een snelheid die men
nog nauwelijks van iemand van zijn leeftijd verwachten
zou... hij doet nauwelijks moeite de glans van tevreden-
heid in zijn ogen te verbergen.

Zang was een Rivaal...
het korte gevecht losse
de rivaliteit simpel
op!

Onze broeder viel de ge-
vangene zonder opdracht
van zijn leider AAN.



Er is geen
reden voor
BLOEDWRAAK

Nu je WAPEN,
vreemdeling...?

Ik ben je gevangene
NIET, dus
HOUD ik het!

Ik kwam hier,
noch om je te
bevechten, noch
om me over te GEVEN...

...maar om hulp
te vragen en kin-
deren en vrouwen
die door mijn vij-
anden vermoord
zijn!!



...hartelozen, die ook jullie
vijanden zouden moeten
zijn!

Ja, ik riskeer mijn le-
ven voor jullie families

Zijn de Ju-
hanna laffe hon-
den, dat ze niet
willen vechten?



Als hij nu niet de juiste
toon aanslaat in de har-
ten van de Nomaden,
weet Conan dat hij ten
dode is opgeschreven.

Dan, terwijl iedereen hoopvol naar
zijn LEIDER kijkt....

De Hyrkanische
deserteurs moeten
vernietigd wor-
den!

Tot dan is er
een wapenstil-
stand tussen
ons, Conan
van Cimmerië.







Slechts enkele mijlen verderop staan de legendarische, maar grotendeels vergeten MUREN VAN SULIMAR; toch is er bij de BRON VAN HARITH een koortsachtige activiteit gaande, gedurende de volgende uren...

Waarom verzamelen de Juhanna steenblokken en gooien ze die in de bronnen, Conan?

Hebben WIJZELF dat water vandaag of morgen niet nodig?

Het water zit er nog ONDER...maar het kost nu uren om erbij te komen

...en dat zal voor de hyrkanianen ONMOGELIJK zijn, onder onze PIJLENREGEN!







Beneden duiken de eerste Hyrkaniers op uit de dansende hiltgeolven:

Rijen RUITERS, grijs van het stof...een karavaan van zwaar beladen kamelen, met daarop de GEVANGENEN vrouwen...

...en flauwwapperend in een verdoofd zuchtje wind...de vlag van DE WITTE WOLF!



ISHTAR VERVLOEKE ZE! De aanbidding van de witte wolf is al sinds menscheugenis VERBODEN!

Mogen de Hyrkaniers in zeven hellen branden!

STIL, honden..!



Willen jullie GEHOORD worden vóór ze in het AAS bijten en op de bronnen afgaan?

Wacht op mijn TEKEN...als ze stoppen om hun kamelen te laten drinken!



Hoewel Oshmaan's soldaten MOE zijn, is hij ZELF nog even voorzichtig als de Witte Wolf die hij dient...

...dus staat hij ze niet toe NAAR BINNEN te gaan, voordat de nabijgelegen rotsheuvels doorzocht zijn...



Een onderzoek dat de verborgen JUHANNA niet onontdekt zal laten!

Vervloekt! Vooruit dan maar...niets meer te verliezen!

Moge deze PIJL het zwarte hart van OSHMAAN DE BEUL treffen!



De afstand is echter GROOT...en de zon-schittering op de rotsen verblindend.

Dus is het de man NAAST Oshmaan, die met een ijszingwekkende SCHREEUW getroffen wordt.

AAAAA



NU!

Het volgende ogenblik daalt een regen van Juhannapijlen van de hoger gelegen rotsen neer op de Hyrkaniërs...



...en veroorzaakt enige PANIEK onder de vermoeide Hyrkaniërs beneden!



Ze zouden de geladen kamelen en hun zo geprezen lading IN DE STEEK gelaten hebben...

...als het zwaard van Oshmaan ze niet gedwongen had om ook de beesten naar binnen te drijven.



Conan had natuurlijk gehoopt, dat ze de kamelen, en de vrouwen buiten zouden laten...

Maar onder Oshmaan's woedende bevelen, drijven ze de vrouwen van Djemal VOOR zich uit, de omheining binnen...



Ze zijn nu wel goed beschermd... en het verrassings-element heeft maar een handjevol hyrkaniërs opgeleverd.

VERSPIL je pijlen niet, honden!

Wacht tot er een OPSTAAT... en geef ze DAN een HOREN tussen hun ogen!



Wat moeten we NU, Conan? Wachten?

De dorst laat ons winnen; we hoeven ze alleen maar in gesloten te houden.

Omdat ze wisten dat ze VAN-DAAG de bron zouden bereiken, waren ze waarschijnlijk niet ZUINIG met hun veldflessen.

Ik denk dat ze hun VERGIS-SING gauw zullen ontdekken...!



"KIJK" lacht Conan, "ik denk dat ze nu de BRONNEN gaan inspekteren!"



Ze denken dat ze de pijlen van de Juhanna lang genoeg kunnen ontwijken om hun veldflessen te vullen, en weer in veiligheid te komen.



Maar er wacht hen een VERRASSING, he, meisje?



En als Oshmaan hoort, en zich realiseert wat we gedaan hebben....hoe hij in de maling genomen is...



..zal zijn woede verschrikkelijk zijn

Maar zelfs Conan, die de onvoorspelbare wreedheden van de woestijnen kent,....



..is niet voorbereid op wat er nu gebeurt!



CROM'S DUIVELS! Ze sleuren de vrouwen naar buiten..slachten ze af!

DIE DOLLE HOND!!

Ik-ik kan 't niet aanzien..!



Maar de Juhanna kunnen dat wel... en doen het..

..van alle kanten staan ze joelend op, tot razernij gedreven door de aanblik van de slachting!

De vrouwen van Djemal zijn de weduwen van bondgenoten van de woestijnnomaden.



...en bloed schreeuwt om bloed!

DOOD! DOOD aan de ONREINEN!

DOOD AAN HEN DIE DE WITTE WOLF AANBIDDEN!



STOP, dwazen! Jullie spelen ze IN DE KAART!

Als redelijke woorden van Conan de mensstroom niet tegen kunnen houden,



...doet zijn ingeboren cimmerische ridderlijkheid hem opvliegen en meevechten!



En waar Conan vandaag gaat...volgt HASSAN!



KIJK, OSHMAAN, onze LEIDER!

Die Juhanna-honden komen naar beneden...om de vrouwen te redden!



Dan komen ze hun ondergang tegemoet!

Een VERMOGEN in goud en vrouwen voor de man die me het hoofd van de vreemdeling brengt!!



Als ze naar beneden stormen, gaat ook BETKAL TOR mee, zijn mannen VERVLOEKEND!

Hij heeft geen zin in dit soort gevechten, maar zijn leiderschap staat op het spel.

Een man die in deze aanval achterblijft, zal nooit meer het bevel over de Juhanna kunnen voeren!



Toch bereikt Conan als een van de EERSTEN de muur.

...met een stroom van JUHANNA ACHTER zich!



In dit bloedige, harde gevecht, wordt geen GE-NADE gevraagd....

Niet gevraagd... of niet gegeven!



Toch is Conan zich bewust van de zwarte schaduw, die steeds achter hem is:

De zwarte slaaf Hassan, die met zijn zware kromzwaard op de vijand inhaakt!

De gehoorzame Kushite volgt de instructie, om de Cimmeriaan op de helen te blijven, strikt op.



Zolang de afloop twijfelachtig is, is Hassan Conan's beschermer, die hem van achteren dekt... toch is hij bereid om zijn moordenaar te worden op het moment dat de strijd in hun voordeel eindigt.

Pas op, trouwe bediende... opdat deze Hyrkaniërs jou niet mijn hoofd ontnemen!

Hassan zegt niets, maar vervolgt zijn bloedrode pad, met een grimmige blik in de ogen....



Dan... bijna onmerkbaar, maar toch onmisbaar, slaat de balans door in hun voordeel..



...en de zwarte slaapt voortwaarts, met opgeheven zwaard, in Conan's richting...



...als opeens zijn taak wordt beëindigd...

...door het onherroepelijke van de rode dood!



De Hyrkanië, die Hassan DOODDE, wordt seconde later door een NOMADE gedood... en Conan is daar blij om, want hij koesterd geen wrok tegen Hassan.

Het was een goede soldaat, die slechts niveaus opvolgde.



Ondertussen zijn de muren van Sullimar een slachtbank geworden... er liggen meer mannen op de grond dan er nog staan.

Dan... ziet Conan Oshmaan in de buurt van de paarden.



Als hij ziet dat het vaandel van de witte wolf gevallen is, besluit Oshmaan dat zowel de strijd als de zaak verloren zijn..



...en hij wil niet met hen ten onder gaan!



Oshmaan! Jij zult niet ontsnappen, woestijnhond!

Ik gaf mijn woord..aan een stervende man!!



Maar de voorsprong van Oshmaan is reeds groot en z'n paard snel...

...sneller dan Betkal Tor, die in het vuur van de strijd.....

..hem te laat hoor! aankomen...



...zodat een sabelhouw een eind maakt aan zijn leven zoals een sabelhouw dat van Conan had moeten beëindigen...

AAEE



Wat de Beul zelf betreft...hij kijkt zelfs niet eens achterom, op zijn hals-over-kop-vlucht naar de OPEN VLAKTES...

En dat is maar goed ook, want de Cimmericse wreker is niet ver achter hem.



Dan ziet Oshmaan, zelfs in zijn wanhopige vlucht....



..de VROUW, wier redding hem in conflict bracht met CONAN...

..en die al zijn DROMEN van MACHT rulneerde!

Juist op dat moment ziet Conan een Hyrkanische boog, vastgeklampt in een dode hand...



..op het moment dat de dolle Oshmaan zijn paard afstuurt op de vluchtende CORINTHISCHE!



Er was nog maar een pijl over in de koker van de dode man...



..maar het ziet er naar uit dat het GENOEG was...



..ja, zelfs MEER dan genoeg.



Een ogenblik later stormt Conan de HELLING op.....



..zoals zijn trotse stamgenoten dat doen, in hun heuvelachtige, ruige land dat zo ver in het noorden ligt...

..ondertussen heeft Oshmaan even verderop de bange ALONDRA INGESLOTEN.



Zelfs in haar angst weet de vrouw dat het dwaas is dat hij haar achtervolgt, met de dood zo vlak op zijn eigen hielen.

Maar de schittering in de ogen van de Hyrkanier, zegt haar dat Oshmaan ECHT gek is...



..en dat zijn waanzin bloed wil!

Een laatste poging om tegen een bijna loodrechte rots op te klimmen eindigt in een nachtmerrie-achtige mislukking...



Jij bent de schuld van dit alles...



..en daarvoor
zul je betalen
met je hoofd...

Bij de ma-
nen van de
WITTE
WOLF!



JIJ!!

Raap je
ZWAARD
op, smerige
hond!

Dat
ZAL ik....



....om het in je laffe HART te STEKEN!

Ondanks zijn waanzin,
is Oshmaan GEEN
SLECHT ZWAARD-
VECHTER....

..hij hakt op Conan in en..
..weet hem zelfs uit z'n
evenwicht te brengen!

Toch vangt het slagzwaard
van de Cimmeriër het ge-
kromde staal behendig op..
en houdt het een lang mo-
ment vast, in een grimmig
SCHOUWSPEL.





Alondra rent op Conan af, om vlakbij als verstijfd te blijven staan...

...wanneer hij, in een vlaag van haat, het afgehakte hoofd van Oshmaan woest de berg afschoppt.

OHHH...



Ik-ik weet dat ie...elk lot dat je hem toedacht...VERDIENDE... maar DIT...!

Zoals je ZEGT! Hij verdiende het.

BLOED is eindelijk met BLOED betaald!



En...IK dan?

Ik ben alleen in dit verschrikkelijke land...kan nergens heen...

Er wordt voor je gezorgd meisje dat zweer ik.

Wacht, daar komen de JUHANNA...!



De Hyrkanische plundersaars zijn allen DOOD, Conan.

Nu BETKAL TOR ook gedood is, is er niemand, behalve JIJ, om ons aan te voeren!

Ik ben al HOOFDMAN van de KOZAKI.



Degenen van jullie echter die WILLEN, kunnen meegaan om een verbond tussen de Kozaki en de Vilayet Piraten tot stand te brengen.

De rest van jullie kan een NIEUWE leider kiezen en zijns weegs gaan.

Wat BETKAL TOR betreft...

Wel, soms lossen deze problemen ZICHZELF op.

Vele VRAGEN spelen door Conan's hoofd, als ruiters en rijdieren naar het NOORDOOSTEN, de kust van VILAYET trekken:

Als de JUHANNA niet zo snel naar beneden gegaan waren... ALS Hassan en Betkal Tor niet gedood waren in het daarop volgende gevecht...

Maar er zijn wel DUIZEND "AL SEN" die Conan dagelijks bestormen...en wie kan precies zeggen of het een blind noodlot is, dat uitmaakt wie zal LEVEN en wie zal STERVEN...

...of dat misschien de grote god CROM af en toe zijn grillige hoofd opricht en naar het verre ZUIDEN kijkt...?







UITGAVE OBERON BV